



Seizoen '22-'23 van start in Schotse stijl!

Na het zomerkamp, het hoogtepunt van afgelopen periode en misschien ook wel van het hele jaar, was het weer tijd voor de grote stoelendans! Alle oudstejaars zijn afgelopen september weer overgevlogen naar hun nieuwe onderdeel. Dit jaar onder leiding van Ronald McDonald die vanwege zijn angst voor het monster van Loch Ness niet naar de overkant durfde. Gelukkig was het voor alle overvliegers geen probleem om na een middagje Highland Games nog even het goede voorbeeld te geven. Voor schotse begrippen was het gelukkig heeeel goed weer dus een klein duwtje van de oude (of nieuwe) leiding richting het water was gelukkig niet zooo erg. Iedereen in ieder geval heel veel plezier bij zijn nieuwe speltak en dank aan allen die hebben geholpen het overvliegen weer een succes te maken !



Beverpost

De afgelopen tijd hebben we weer leuke avonturen beleefd bij de bevers. We hebben samen met alle bevers uit de regio gespeeld tijdens de jaarlijkse Bever-Doe-Dag in Mijnsheerenland. Hier hebben we Rozemarijn geholpen aan een mooie jas.

Natuurlijk zijn we deze zomer ook op zomerkamp geweest, dit jaar gingen we naar Maassluis. Tijdens de oudermiddag hebben alle bevers een chocoladereep ontvangen. Vlak voor het kamp bleek dat daar bij de meeste bevers een gouden ticket in zat waarmee ze toegang kregen tot de chocoladefabriek van Willy Wonka.

Bij aankomst bleek dat Sjakie de fabriek ondertussen overgenomen heeft en dat hij nu samen met een Oempa Loempa in de fabriek woont. Willy Wonka had bij de overdracht van de fabriek het geheime recept van de chocolade meegenomen dus Sjakie had onze hulp hard nodig om weer chocolade te kunnen maken.

Gelukkig wisten de bevers welke ingrediënten hiervoor nodig waren. We hebben melk gezocht bij de biologische koeienboerderij, suiker gekregen tijdens de sportdag en cacaobonen in het bos gevonden. Gelukkig hebben we met behulp van Casper Slok, Veruce Peper, Violet Beauderest en Joris Teevee alle ingrediënten gevonden en hebben we overheerlijke chocolade kunnen maken.

Na de lange zomervakantie was het tijd voor het jaarlijkse overvliegen waar we afscheid hebben genomen van onze oudste bevers, Borys, Silvijin, Jorrit, Jayen, Milan en Davin die we veel plezier wensen bij de Welpen. Ook Keet Kleur en Bas Bos zijn over de waterbaan gegaan naar hun volgende uitdaging.



RVP etcetera....

Naast de avonturen van de Bevers, Welpen en Wolven gebeurt er natuurlijk nog veel meer op de RVP! Zo hield de RSA zich afgelopen weken vooral bezig met het plannen van het jaar en de locatie van het zomerkamp; de Rovers hielden hun eerste draai-avond op Padvinderpop bij de KD in Maassluis; en het terreinteam heeft ons nieuwe gras voor het eerst écht gemaaid. En dan hebben we het nog niet eens over alle 'normale' draaidagen gehad!

(Op) bezoek (bij)

Waar de Wolven het seizoen meestal rustig beginnen zat afgelopen periode alweer bomvol 'speciale' programma's. Zo kregen de scouts voor het overvliegen nog een workshop zwaardvechten! Geen idee hoe we het er met zijn allen in de middeleeuwen vanaf hadden gebracht maar leuk was het wel! (en iedereen had na afloop zijn armen en benen nog) Na het overvliegen zijn we op bezoek geweest bij de Dijkwacht. Zij hebben ons uitgebreid uitgelegd hoe zij bij slecht weer en hoog water én midden in de nacht onze dijken bewaken. Zo zorgen zij ervoor dat Voorne-Putten rustig kan slapen (iemand nog een vrijwilligersbaan?). Het bleek uiteindelijk nog best lastig foto's van allerlei dijkbeschadigingen die langs de dijk stonden opgesteld accurraat te beschrijven en via de portofoon door te geven aan het 'hoofdkwartier' maar wellicht krijgen we nog een belletje bij de eerstvolgende storm!



Welpen Logboek

Met een recordaantal van 32 welpen hebben we er tijdens het zomerkamp in Tiel een superleuke week van gemaakt! Daarnaast zijn we ook nog nuttig bezig geweest. De Avengers hadden het namelijk ontzettend druk en konden wel wat hulp gebruiken. De Hulk organiseerde een sportdag, we gingen de omgeving verkennen met Captain America en koken met Iron-Man. Met elke opdracht verdienden de welpen een infinity stone. Op vrijdag waren de welpen net op tijd klaargestoomd om de superschurk te verhinderen er met alle verdiende infinity stones vandoor te gaan. Na een weekendje of 5 uitrusten, in ieder geval voor de leiding, staan er intussen alweer een hoop leuke dingen te gebeuren. Het installeren van alweer een hoop nieuwe welpen, de kookwedstrijden en daarna alweer snel het 1ste weekendkamp!





ScoutScarfDay 2022; Volgens mij hebben we een terechte winnaar!

Waarom zit ik altijd in de rook?!

Je kent het wel, iedereen zit gezellig rond het kampvuur maar de rook staat precies jou kant op... Je besluit op te staan en aan de andere kant te gaan zitten maar de rook verandert direct van richting tot deze weer precies jou kant op staat. Toeval? Nee, hoor; gewoon een stukje natuurkunde!

Een kampvuur heeft 3 dingen nodig om te branden; hout (brandstof), een lucifer (ontstekingsbron) en zuurstof (dit zit gewoon in de lucht). In ons kleine probleempje zorgt de lucifer in eerste instantie voor de warmte en het hout zorgt via een onvolledige verbranding voor de rook. De lucht rondom ons vuurtje bestaat verder uit moleculen. Normaal gesproken bewegen de moleculen om ons heen even hard. De warmte van het vuur zorgt er echter voor dat de moleculen in de lucht meer gaan trillen, vaker botsen en er meer ruimte tussen de moleculen ontstaat. De dichtheid van de warme lucht neemt hierdoor af en de warme lucht stijgt op. Deze opstijgende warme lucht boven ons vuurtje neemt de rook mee en koude lucht met zuurstof wordt vanaf onder door het vuur aangetrokken, zo blijft het vuurtje branden! Als je rond het vuur zit onderbreek je echter de aanvoer van koude lucht. Er ontstaat een drukverschil en het gebrek aan aanvoer van koude lucht, die kan immers niet door jou heen, biedt ruimte aan de rook. De rook gaat dan niet meer recht omhoog maar schuin omhoog, precies in jou richting!

Zijn er ook oplossingen? Zeker, je kunt je kampvuur bijvoorbeeld verplaatsen naar een plek met meer wind, dan zijn de eerdergenoemde drukverschillen voor en achter je niet groot genoeg om een effect te hebben en zal de rook met de heersende windrichting mee opstijgen. Een andere oplossing is om met zijn allen op dezelfde afstand en tussenruimte rond het vuur te gaan zitten. De luchtdruk is dan eerlijker verdeelt en de rook zal weer meer recht omhoog opstijgen. Ben jij nu de enige die deze uitleg snapt? Dan kun je er natuurlijk ook gebruik van maken door tegenover de grootste groep mensen te gaan zitten zodat de rook hun kant op gaat in plaats van de jouwe!



Reageren of ook iets insturen?
pr@scoutingrvp.nl