

RVP-Nieuws



Seizoen 21-22: Een vliegende start!

Met een dropping, nachtje slapen op de RVP, een kabelbaan en als thema overVLIEGEN zijn we seizoen 2021-2022 weer goed begonnen!! Om te kunnen overvliegen hadden de oudste scouts wel eerst goedkeuring nodig van de piloot en de sterwardess. Gelukkig waren we met zijn allen niet te beroerd om daarmee te helpen! Met tal van spelletjes wisten we iedereen het benodigde vliegbrevet te bezorgen om met de kabelbaan naar het volgende onderdeel te vliegen. Alle oudste bevers, welpen, scouts en rowans zijn inmiddels veilig geland bij hun nieuwe speltak en wij wensen hen natuurlijk ontzettend veel plezier (maar dat gaat zeker goedkomen)!



Oefening baart kunst

Als eerste groepsactiviteit zijn de kookwedstrijden, zo na het overvliegen, meestal meteen een goed begin bij het nieuwe onderdeel! Gelukkig is er meestal nog wel 1 weekje om even te oefenen en al het materiaal bij elkaar te zoeken. Alle onderdelen maakten hier in ieder geval goed gebruik van; de Welpen maakten chips, de Wolven blustten beginnende keukenbrandjes en fabriceerden een eerste maaltijd en ook de RSA sloeg aan het kokkerellen en maakte pizza (of iets wat daarvoor door ging). Dat belooft in ieder geval veel goeds voor de kookwedstrijden...!



Kookwedstrijden 2021: En de winnaar is....

In het thema 'Pathé RVP' was het dit jaar zaak de bioscoopsector er weer een beetje bovenop te helpen door bij een film ook een gerecht te bedenken! De jury liet na het proeven van bekende en minder bekende film-gerecht combinaties weten dat het concept zeker in de smaak was gevallen. Met om maar wat te noemen; de krabburger van Spongebob, het broodje hot dog van Sausage Party en desserts in een Frozen-jasje aan creativiteit geen gebrek. Uiteindelijk gingen de Bevers er met de gouden pollepel vandoor, bij deze van harte gefeliciteerd en we komen gauw bij jullie eten...!!



Welpen Logboek



Eindelijk was het zover en is de tweede welpengroep de Chikai-Horde gestart. Voor de leiding nu drukke maar zeker ook supergezellige en lekker volle zaterdagen. Voor beide welpengroepen hebben we de eerste weken veel lekkere dingen gekookt maar zeker ook al de nodige spelletjes gespeeld. Slagbal, levend bingo en bijvoorbeeld Chilbal. Ook zijn door de nieuwe welpen al de eerste knopen gelegd en hebben we het eerste kampvuurtje van het seizoen alweer aan weten te krijgen.

Met onze vernieuwde insigneboekjes kunnen de enthousiaste welpen dit seizoen ook weer lekker aan de slag met het behalen van insignes. Loop vooral eens bij de leiding langs om door de map heen te bladeren of bekijk met je ouders de digitale versie die met de mail is verstuurd. We zijn nu al benieuwd naar alle kunstwerken, baksels, zwemdiploma's, kompasrozen of andere insigneopdrachten!!!

Met een regiodag, installatie en natuurlijk het weekendkamp in aantocht staan er weer genoeg toffe dingen te gebeuren voor de volgende keer.

Groetjes, de welpenleiding



EEN VROEGE KERST....



Oktober leek wat vroeg om kerstkaarten te maken maar de Wolven en de Welpen zette toch maar alvast de kerstmuziek aan!! Dit om bijtijds een lading kerstkaarten te kunnen opsturen naar het Ouderenfonds. Zij zullen er vervolgens voor zorgen dat ouderen die wellicht niet zoveel post ontvangen toch een kaartje krijgen! Al met al gaan we de 200 unieke kaarten wel weer halen, een mooie prestatie met een mooi doel!

Vliegerfestival

Afgelopen periode samen met de waterscouts van Tasmania ook weer voor wat leven in de brouwerij gezorgd op het Vliegerfestival! De inhaaleditie was wat karig en ook het weer was niet optimaal maar toen het enigszins droog werd waren we wel gelijk een topattractie! Dank aan alle aanwezigen, we hebben weer een beetje aan onze PR gedaan en het was sowieso heel gezellig!!



Bever Post

Na een ontzettend geslaagd overvliegweekend stonden de bevers weer te springen om het nieuwe seizoen officieel van start te laten gaan. Het was zoals altijd nog wel even verwarrend dat onze oud-Bevers ineens rondliepen in een groen uniform, maar gelukkig mochten we daarvoor in de plaats een heleboel nieuwe bevers en leiding verwelkomen! De afgelopen weken hebben we de draaidagen afgetrapt met verschillende kennismakingsspelletjes en hebben we de nieuwe Bevers kennis laten maken met een hoop activiteiten die wij zoal doen op de zaterdagochtend. Zo hebben we al een lekker ouderwets potje Hollandse Leeuwen en tien tellen in de rimboe gespeeld en hebben we popcorn in blik gepopt boven een echt vuurtje; wat was dat ontzettend lekker! Ook hebben we een zaterdag geoefend op ons openingsliedje, het ophangen van de vlag en op de Bever-wet.

Het belang van ons samenspel hebben we maar al te goed terug gezien in de uitslag van de kookwedstrijden. Zo hebben de Bevers deze jaarlijkse groepsactiviteit gewonnen met ons 3-gangen menu met als voorgerecht een heerlijke pompoensoep, gebaseerd op de film Assepoester. Een verrukkelijke spaghetti met gehaktballen uit de film Lady en de Vagebond. En als nagerecht appelflappen om je vingers bij af te likken, uit de film Sneeuwwitje. We kijken uit naar een ontzettend leuk seizoen waar we veel avonturen gaan beleven, spelletjes gaan spelen en nieuwe dingen gaan leren om over te schrijven. Tot gauw!



Wolven op bezoek bij...

Met de winter in aantocht lijkt het alweer een tijd geleden maar net na de zomervakantie was zwemmen in het Haringvliet tijdens een bezoekje aan de Hellevoetse Reddingsbrigade zo verkeerd nog niet! Leuk eens te zien wat de Reddingsbrigade allemaal in huis heeft en we hebben er een mooie stranddag van gemaakt!



Reageren of ook iets insturen?
pr@scoutingrvp.nl