

RVP-Nieuws



Toch nog op (alternatief) zomerkamp!

Natuurlijk staan er voor seizoen '19-'20 nog enkele draaidagen én het overvliegen op het programma. Toch zien de meesten van ons het zomerkamp eigenlijk al een beetje als het einde van het seizoen. Een hoogtepunt voor iedereen én voor de oudste bevers, welpen, scouts en rowans toch hun laatste kamp bij het oude speltak. Dit jaar was alles een beetje anders maar bleek er op het laatste moment toch nog een hoop mogelijk! De Bevers gingen niet op kamp maar beleefden nog wel allerlei avonturen. De Welpen propten een héél zomerkamp in 1 weekend, de Wolven pakten de fiets (en de pont) en streken neer in Numansdorp en de Rowans fietsten zelfs helemaal naar Zeeland!

Groetjes uit.....



Numansdorp



Brielle/Oudelande



Met de RSA het water op!

De rowans waren vastbesloten toch nog een supertof zomerkamp neer te zetten en organiseerden in een mum van tijd een terrein bij waterscouting Tasmania en een overnachting in Zeeland. Bij onze plusscouts werd een speedboot gefixt en ook 2x 85 km fietsen was geen probleem! BBQ'en, strand en een zwembad maakten het feest compleet. Ik zou zeggen; kon niet beter!

Een heel zomerkamp in één weekend!!

Waar de welpen normaal gesproken een hele week nodig hebben voor alle zomerkampactiviteiten moest alles nu in één weekend. Gelukkig bleek dit best mogelijk en werd het een intensief maar superleuk kamp! Overdag stond er onder andere boogschieten en vlotvaren op het programma en ook de avond was goed gevuld. Zo veranderde het terrein in een heuse museumtuin met bewakers. De welpen moesten vervolgens proberen ongezien een schilderij met hun eigen tekst uit de museumtuin te ontvreemden. Een bonte avond kon verder natuurlijk ook niet ontbreken! Minpuntje was enkel nog het afscheid van Oe die we natuurlijk bij deze nog even extra willen bedanken voor al die jaren bij de RVP!!



Weekendje Ommen

Leiding en plusscouts trokken aan het eind van de zomervakantie gezamenlijk naar Ommen voor een supergezellig weekendje BBQ'en en kanoën. Toch apart zonder je eigen speltak maar zeker goed voor de groepsbinding en dus hopelijk een blijvertje voor volgend jaar! Hoewel een hele straat aan tentjes, #coronaproof, ook grappig staat dan wellicht in 1 grote tent?



Hallo scouts,

Na vele weken thuis aan het Stay@Home programma gewerkt te hebben mochten we eindelijk weer naar scouting. Er waren wel wat maatregelen en aanpassingen gedaan maar we waren blij dat we elkaar weer konden zien en samen konden spelen.

We zijn trots op jullie en op jullie ouders zoals jullie de "gekke" tijd hebben aangepast ondanks dat er soms best veel onduidelijkheid was. We waren ook blij verrast met de complimenten die we kregen van ouders, bedankt daarvoor, dat doet ons goed.

We hopen dat we in september weer gewoon mogen draaien en anders gaan we weer een leuk en uitdagend alternatief verzinnen.



We hebben de laatste weken weer leuke spellen gedaan en we hebben een mooie welkom terug tekening in 25 A-4-tjes gemaakt. Elke bever kreeg zijn eigen deel en kleurde die zo mooi mogelijk in. Toen alle blaadjes ingekleurd waren hebben we ze allemaal door Keet aan elkaar laten puzzelen en kwamen we tot de conclusie dat sommige van de bewoners er wel heel vreemd en bijzonder uit zagen. We hebben ook 4 weken lang bezoek van Stuitier gehad die samen met ons aan de badge kwam werken. Onze scout-fit komt mooi vol zo. (Noa heeft ze bijna allemaal maar die is natuurlijk al heeeeeeel lang bever Stuitier is altijd in beweging, bezig en lekker druk met activiteiten uit Sport & Spel.

De bevers vonden Stuitier daarom erg leuk. Stuitier bedenkt de meest verschillende spelletjes die we samen gespeeld hebben en tijdens een heuse sportfuif hebben de bevers zien dat ze net zo lenig, beweeglijk, sportief en goed kunnen samenwerken als Stuitier.



We hebben het seizoen helaas niet kunnen afsluiten met een zomerkamp maar gelukkig hebben we samen met Stuitier en het vieren van de verjaardag van Sterre, Fleur en Steven toch nog een leuke afsluiting gerealiseerd.

We zijn ook heel blij met het cadeautje van Fay, we hebben tijdens onze vergadering voor het nieuwe seizoen genoten van de chocolade en de klok krijgt een heel mooi plekje in ons lokaal.

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Kalila omdat zij naar het verre Sneek verhuist is, We wensen haar heel veel plezier bij de (water) scouts en denken dat ze het daar net zo leuk als bij ons gaat krijgen. We gaan jullie missen en bedanken jullie voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben de afgelopen jaren toen beide kinderen bij de bevers zaten.

Wij verheugen ons weer op een nieuw seizoen, we hebben weer hele leuke programma's voor jullie verzonden en wensen de overvliegers heel veel plezier bij de Welpen.

Groetjes,

Steven en Sterre Stroom, Keet en Fleur Kleur, Stanley Stekker en Noa



